

Denk dan aan ons, Heer

Als er geen bom meer valt, nergens een schot meer knalt
als er geen muur meer is omdat Gods uur er is
Wanneer de zon verdwijnt omdat de Heer verschijnt
als het trompet geschal overal klinken zal:

Als alle angst en pijn voorgoed vervlogen zijn
en in de dage raad de nieuwe mens ontwaakt
Die dan zijn plaats hervindt als ieder Konings kind
dat in het Rijk van God op nieuw geboren wordt:

Wanneer de zon van God ten troon geheven wordt
en al wat leeft op aard'zich aan Zijn zijde schaart
Wanneer de zand woestijn niet langer dor zal zijn,
maar rijk en eindeloos b;oeien zal als een roos.