

## **Zeemans Potpourri**

---

Row, boatman, row

Row, boatman, row. Row, boatman, row. Row,  
boatman, row us o ér the waters blue  
Row, boatman, row. Row, boatman, row. Row,  
boatman, row us o ér the waters blue  
The night is bright and fair. The breeze is  
fresh, the stars are gleaming. Sweet music fills  
the air, with joy and love our hearts are teeming  
then boatmen row us o ér the stream, with steady  
hand and splashing oar; We'll glide beneath the  
moon's soft beam. Till home again we'll be once  
more!

Blow the man down

Oh blow the man down, bullies, blow the man down!  
Way! Hey! blow the man down! Oh blow the man down,  
bullies, blow the man down, Give me some time to  
blow the man down.

Behouden vaart

Stuurman de tros kan los. Aye, aye sir aye  
dan luidt de scheepsbel voor een allerlaatst  
goodbye, goodbye, bye, bye  
Roep alle hens aan dek, 't afscheid is daar,  
licht nu het anker en wens Jan en alleman  
behouden vaart!

Fishermann's Haul

Treck an de latsches, bind for dat Fell,  
is hale, Mans hale! verstouw ji mi well!  
is hale, Mans hale! verstouw ji mi well!  
is hale, Mans hale! verstouw ji mi well!

Nieuwediep

Nieuwediep, o stad van mijne dromen,  
voor ons doel van menig lange reis,  
Nieuwediep we houden je in ere,  
Nieuwediep het zeemansparadijs!